

SLÄKT & VÄNNER



Kristin Nylander

Vik familjered: Kristin Nylander, 0270-740 31, familje@soderhamnskuriren.se • Fax: 0270-740 70 • Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i insänt material. Familjeannonser: 0270-740 00, annonsbokning@soderhamnskuriren.se

TORS
1
AUG

ORDET

”Missnöje är det första steget till framåtskridande både för den enskilde och för nationen.”

Oscar Wilde, irländsk författare, 1854-1900

NAMNET

Per

■ Per är en svensk form av grekiskans Petros som i sin tur är en översättning från arameiskans Kefas som betyder ”klippa”. Den ursprungliga formen på svenska var Pädher, vilket visar släktskapet med Peder, Peter och Petter. Per började användas här på 1400-talet och är ett av de vanligaste pojknamnen. Cirka 184300 heter Per, omkring 71700 kallas så eller har det som första förnamn.

■ **I morgon:** Karin, Kajsa.

Yngve Forslin har gått ur tiden

Yngve Forslin fick ett långt och lyckligt liv. Det säger både hans fru Alsy Forslin och deras fyra barn.

I söndags var han och Alsy på friluftsgudstjänst i Altorp. På tisdagsförmiddagen var allt över. Hjärtat orkade inte mer. Mitt i sorgen är Alsy är så nöjd och tacksam över att han kunde sitta hemma i trädgården och njuta av grönskan och de vackra blommorna sin allra sista sommar.

I hela sitt liv bodde han på gården Nyland i Kungsgården. Granne med missionshuset, där han ledde ungdomsverksamheten, predikade och var församlingens organist. Där kommer också begravningsgudstjänsten att hållas.

Musiken var en viktig del av hans liv. Hans lärarinna i folkskolan tyckte bestämt att han skulle läsa vidare på läroverket och utbilda sig till kantor. Men Yngve ville till smedjan, och så fick det bli.

Han arbetade tio år i Per Norins kombinerade cykelverkstad och smedja. I den vevan bildade han manskören, som han ledde i 55 år. Kören hade sin premiär våren 1943. Yngve ville gärna att allmänheten skulle få veta detta, så han skrev en notis för hand och lämnade till ortens tidning. Det blev början på ett yrkesliv som skrivande journalist. Först på Bollnäs Tidning och sedan på Hudiksvalls Posten.

1957 kom han till Söderhamns-Kuriren. På den tiden skulle alla journalister ha en signatur. Det blev Fyng. Han och fotografen Bertil Wid-



Yngve Forslin, Norrala, avled tisdagen den 30 juli, 91 år gammal. Bilden togs 2006.

FOTO: HANS-ÅKE SANDBERG

mark var Kurirens mest kända team under många år. Och de var snabba som illrar när det blev skarpt läge.

För Yngve var tingshusmorden i Söderhamn den största händelsen under hans 30-åriga journalistliv. När larret gick var Fyng-Widmark i Mo skola för att bevaka en stipendieutdelning. Widmark kunde köra fort, och det gjorde han då. Och de fick beröm för sina insatser. Yngve fick dessutom uppdraget att skriva om morden i boken Nordisk kriminalkrönika. Då använde han sitt riktiga namn.

Många äldre journalister brukar dra ner på tempot och bli lite trötta på nyhetsflödet när de närmar sig pensionen. Det drabbade aldrig Yngve. Han var nyfiken, energisk och engagerad in i det sista. Och mycket noggrann. Det skulle bli rätt i tidningen.

Men inte kunde han sluta skriva. Det blev 450 krönikor efter pensioneringen, och han publicerade sina alster både i

Kuriren och på nätet. När han var 89 år bestämde han sig för att ställa skrivmaskinen på hyllan för gott.

Musiken gick inte att släppa heller. Vid sidan av orgelspelet trakterade han fiol, dragspel, kornett och horn, och hade hjärtans roligt när han spelade med Alir Wind Band. Många uppskattade även hans sång.

Och smidet kunde han återuppta på äldre dar. När han gick i pension 1987 återinvigdes smedjan i Kungsgården efter en omsorgsfull renovering. Där höll Yngve flera smideskurser, han tillverkade ljusstakar och blev upphovsman till Norralakroken.

– Det var lätt att leva med Yngve, säger Alsy.

60 år fick de tillsammans. Hon var bara 17 år när de träffades. Han var 31. De fick barnen Per, Lars, Karin och Anna och sju barnbarn. Och Alsy var den flicka han hade väntat på så länge.

KÄNT FOLK FYLLER

■ För 48 år sedan, 1965, föddes den brittiske filmregissören Sam Mendes. Han fick sitt stora genombrott med den Oscarsbelönade American beauty, med Kevin Spacey och Annette Bening. Förra året registrerade han James Bond-filmen Skyfall.

■ För 38 år sedan, 1975, föd-

des fotbollsspelaren Malin Moström. Hon var dominant på mittfältet i Umeå IK och utsågs till Årets mittfältare tre år i rad, 2003-2005. 1998 landslagsdebuterade hon och blev sedan lagkapten i damlandslaget. Under 113 landskamper sköt hon 21 mål. Hon har varit med och vunnit EM- och VM-silver.

HÖRT OCH HÄNT

■ Flöjtisten och pianisten Björn J:son Lindh tog för 20 år sedan, 1993, emot Cornelis Vreeswijkpriset på 165 000

kronor när Cornelisdagen firades på Mosebacke i Stockholm.

NAMN VI MINNS

■ För 120 år sedan, 1893, föddes den grekiske kungen Alexander I. Han efterträdde sin far Konstantin I 1917 som tvingats abdikera av ententemakterna Storbritannien, Frankrike och Ryssland då han ville att Grekland skulle vara neutralt i första världskriget. Efter bara tre år på tronen avled sonen Alexander 27 år gammal, enligt vissa uppgifter av blodförgiftning efter ett bett av en apa.

Då kallades fadern Konstantin hem och återtog kronan.

FÖDELSEDAGAR



■ **Ofelia Norgren**, Söderhamn, fyller 18 år i dag. Till hösten börjar hon tredje året på Staffangymnasiets estetiska program med inriktning musik. Ofelia är intresserad av musik och film, och tycker om att umgås med pojkvännen och vännerna. Hon håller även på att ta körkort.



■ **Rada Popovic**, Ljusne, fyller 50 år i dag. Hon är född i Vitina, Serbien. Hon arbetade som lagerarbetare och är nu sjukpensionär. Radas intressen är att pyssla i trädgården, att baka och ta promenader. Hon tycker också mycket om att umgås med familjen.

Döda



Vår älskade
Hans Engström

* 5 november 1956
har lämnat oss i sorg
och saknad
Kalmar 19 juli 2013

**Mor Lilian
Karin och Hans
Anita och Esbjörn
Peter och Gunilla
Syskonbarn**

*En ensam seglare, på väg
över djupa vatten
För att känna hav och
vind en sista gång
Att med släckta
lanternor, segla in i
den sista natten
När livets dag har blivit
skymning, och
tillvaron
för trång Som en stjärna,
som vandrar över
himlen
Är han på väg, på sin
sista Seglats*

Begravningen äger rum i Ljusne kyrka torsdag 15 augusti kl 14:00 Akten avslutas i kyrkan. Stöd gärna Sjärräddningssällskapet pg 900500-0 eller via Edbergs Beg.byrå

Grattis



Disa 16 år

Grattis Disa på födelsedagen önskar mamma, pappa och Oscar. Vi älskar dig!

Upp till 13



Alicia Hedberg

Marmaverken, grattis på din 1-årsdag hjärtat önskar Alva, mamma och pappa.



Eddy Isacson

Vreten Marmaverken, fyller 3 år den 1 augusti. Grattis goa Eddy från farmor, farfar, Thomas, Anna, Lydia, Ulrica och Sandra

Stöd
Förbundet
Sveriges
Dövblinda!

Pg 44 77 73-3

